

knack reizen



Wandelreis **op de Camino Portugues**

Van 22/09 tot 30/09/2025



Porto



Ontdek Portugal en Spanje

Een combinatie van cultuur, natuur en wandelen naar Santiago de Compostela

De Camino Portugues is een pelgrimsroute sinds het graf van de apostel in 813 na Christus werd ontdekt, en kreeg nog meer betekenis nadat Portugal halverwege de 12e eeuw onafhankelijk werd. Deze gestage beweging tussen Portugal en Spanje creëerde een rijke bakermat van culturele, economische en intellectuele uitwisselingen. Tegenwoordig koesteren reizigers dit historische pad vanwege de prachtige stranden, overheerlijke gerechten en uitzonderlijke wijnen in beide landen. En wat is een betere plek om deze reis te beginnen dan Lissabon? Ons 9-daagse avontuur begint in deze levendige stad met het verkennen van de rijke geschiedenis en adembenemende architectuur.

Deze reis is ook geschikt voor mensen die niet willen wandelen of slechts een gedeelte van het programma willen lopen. De bus vergezelt ons de hele reis.

Laten we de ontdekkingstocht omarmen en aan een reis beginnen die werkelijk buiten-gewoon belooft te worden!

Troeven

- Unieke, volledig georganiseerde reisweg in een select Knack gezelschap
- Mix van cultuur, natuur, culinair genieten en wandelen op de Camino Portugues
- Viersterrenhotels, lunches en verzorgde diners inbegrepen
- Nederlandstalige reisbegeleiding



programma van dag tot dag

22/09	Brussel – Lissabon	27/09	Labruge – Vila do Conde – Tui
23/09	Lissabon	28/09	O Porriño/Mos – Redondela – Pontevedra
24/09	Golegã – Vila Nova da Barquinha – Tomar	29/09	Santiago de Compostela
25/09	Tomar – Alvaiazere – Coimbra	30/09	Porto – Brussel
26/09	Porto		

Uw reisleader



Pierre Vinck

Pierre Vinck heeft in zijn onderwijsloopbaan (25 jaar leraar Nederlands, Engels, Esthetica, en 15 jaar algemeen directeur van het Sint-Barbaracollege in Gent) voor oudere leerlingen talloze reizen, uitstappen en uitwisselingsprojecten georganiseerd; daarnaast nam hij als Gentse stadsgids leerlingen heel geregeld mee op wandelingen tijdens hun middagpauze om hen kennis bij te brengen, en warm te maken voor het boeiende Gentse stadspatrimonium. Pas gepensioneerd heeft hij de draad van het gidsen in Gent weer opgenomen en begeleidt hij ook met veel plezier groepen op hun buitenlandse reizen, zowel binnen als buiten Europa. Hij is goed vertrouwd met de caminoroutes naar Santiago de Compostela, ideale combinaties van wandelplezier, natuurschoon en rijke cultuur.



Arco da Rua Augusta, Lissabon

Dag 1: Vlucht Brussel – Lissabon

Op de luchthaven worden we verwelkomd door onze reisleader Pierre.

Gezamenlijk vliegen we naar Lissabon en na aankomst, check-in en lunch kunt u het centrum op eigen gelegenheid of met de Knack reisbegeleider verkennen.

We zullen de UNESCO-werelderfgoedschatten van de stad ontdekken alsook de rijke geschiedenis en adembenemende architectuur. Bovendien bereiden we ons voor op het Camino Portugues-avontuur met de inspiratie en de geest van ontdekken die hier in Lissabon begint!

Lunch, welkomstdiner, overnachting en ontbijt in het Lisboa Pessoa Hotel (of gelijkwaardig).

Dag 2: Lissabon

Na het ontbijt wordt u meegenomen naar betoverende plekken die rechtstreeks uit een sprookje lijken te komen. Inclusief touringcar en lokale gids. Genietend van adembenemende uitzichten, levendige buurten en een vleugje middeleeuwse charme, biedt deze dag de perfecte mix van cultuur en onvergetelijke momenten. Na de lunch heeft u de rest van de dag vrij om de stad

nog wat verder te verkennen op eigen initiatief of met de Knack reisbegeleider.

Lunch, diner, overnachting en ontbijt in het Lisboa Pessoa Hotel (of gelijkwaardig).

Dag 3: Wandeling van Golegã naar Vila Nova da Barquinha - Tomar

Na het ontbijt brengt de bus ons naar Golegã, naar het plein bij de kerk. Vanaf hier begint de wandeling over vlak terrein naar Vila Nova da Barquinha, een gemakkelijke wandeling (ca 9,4 km). Aangekomen in Vila Nova da Barquinha genieten we van een heerlijke lunch aan de rivier de Taag (afhankelijk van beschikbaarheid, anders wordt het een lunch in de stad).

Na de lunch rijden we met de bus naar het Convento de Cristo, een UNESCO-werelderfgoedlocatie



Convento de Cristo

met gotische, manuelijnse en renaissance-architectuurstijlen. Hier krijgen we een begeleide rondleiding.

Vervolgens gaan we naar ons hotel in Tomar. De historische stad Tomar ligt aan de oevers van de rivier de Nabão, onderaan een heuvel met het 12e-eeuws kasteel dat door de Tempeliers is gebouwd. De rest van de dag heeft u vrij of kan u de stad verder verkennen met de Knack reisbegeleider.

Lunch, diner, overnachting en ontbijt in Hotel dos Templarios (of gelijkwaardig).

Dag 4: Wandeling tussen Tomar en Alvaiazere, Coimbra

Na het ontbijt rijden we naar het startpunt voor de camino wandeling van de dag, ca 6 kilometer (gemakkelijk), tussen Tomar en Alvaiazere.

Bij het eindpunt van de wandeling staat de bus op ons te wachten en rijden we naar ons hotel in de historische stad Coimbra waar we genieten van een lichte lunch. De rest van de middag heeft u vrij of kan u de stad verder verkennen met de Knack reisbegeleider. Rond 18 uur vertrekken we naar de locatie om een authentieke fado te bekijken en beluisteren terwijl we genieten van een typisch glas

portwijn. Na de voorstelling gaan we samen dineren.
Lunch, diner, overnachting en ontbijt in Palacio Sao Silvestre Boutique Hotel (of gelijkwaardig).

Dag 5: Porto

Na het ontbijt rijden we naar Porto, gelegen langs de monding van de Douro rivier in het noorden van Portugal. Porto heeft één van de oudste Europese centra, en de kern ervan werd uitgeroepen tot een Werelderfgoedlocatie door UNESCO in 1996.

Portwijn, een van de bekendste exportproducten van Portugal, is vernoemd naar Porto, omdat het grootstedelijk gebied, en met name de kelders van Vila Nova de Gaia verantwoordelijk was voor de verpakking, het transport en de export van de portwijn. Na de lunch heeft u vrije tijd of kan u het historische centrum verder verkennen met de Knack reisbegeleider.

Daarna genieten we nog van een boottocht op de Douro met een typische Rabelo boot. We varen langs de oevers van Porto en Vila Nova de Gaia gedurende ca 50 minuten. U ziet o.a. de prachtige zes bruggen die deze twee steden met elkaar verbinden. Na de boottocht en de daaropvolgende portproeverij dineren we in het hotel.

Lunch/picknick, diner, overnachting en ontbijt in Hotel Catalonia (of gelijkwaardig).

Dag 6: Wandeling van Labruga naar Vila do Conde, Tui

Na het ontbijt rijden we met de bus naar Labruga, ongeveer 30 minuten vanaf het hotel. Labruga is het startpunt van onze Camino vandaag.

We wandelen, via de kustroute van de Camino Portugues, van Labruga, met zijn prachtige stranden en de Atlantische Oceaan aan onze linkerzijde, naar de historische haven van Vila do Conde.

De Camino Portugues loopt hier voor het grootste deel over houten vlonders en is daarom zeer goed te bewandelen. Loopafstand: ongeveer 10 km.

Vanuit Vila do Conde gaat u per



bus verder langs de kust naar Tui (Spanje), gelegen aan de centrale route van de Camino Portugues. Tui is een bruisend stadje met een prachtige kathedraal, goede restaurants en een indrukwekkende geschiedenis vanwege de vele oorlogen met Portugal. Na het inchecken en genoten te hebben van de lunch in het hotel is er een mogelijkheid om de Tui kathedraal op eigen gelegenheid of met de Knack reisbegeleider te bezoeken en wat vrije tijd te hebben. 's Avonds genieten we samen van een diner. Lunch, diner, overnachting en ontbijt in Hotel Parador de Tui (of gelijkwaardig).

Dag 7: Wandeling van O Porriño/ Mos naar Redondela – Pontevedra

Na het ontbijt brengt de bus ons naar O Porrino/Mos. Vanaf daar lopen we ongeveer 9,8 km naar Redondela. Dit deel is misschien wel het mooiste van de hele Camino Portugues, vooral het pad door de Louro Valle. Dit is een makkelijke etappe.

Na aankomst in Redondela is er tijd voor koffie en daarna brengt de bus ons naar een wijnhuis voor een wijnproeverij (Albarino wijn) met snack in de Bodega Paco & Lola of Martin Codax.

Vervolgens rijden we naar ons hotel in Pontevedra. De rest van de dag heeft u vrij om wat uit te rusten en/of de prachtige stad te verkennen met uw Knack reisbegeleider. We sluiten de dag af met een diner.

Wijnproeverij/snack, diner, overnachting en ontbijt in Hotel Galicia Palace (of gelijkwaardig).

Dag 8: Santiago de Compostela

Na het ontbijt rijden we naar Vila Garcia de Arousa, waar we de kleine veerboot naar Padron nemen. Dit is onderdeel van de Variante Espiritual. Men gelooft dat de resten van Sint Jacobus per boot hierheen werden gebracht. Vanaf het punt waar we voet aan land zetten, brengt de bus ons naar O Milladoiro. Vanaf hier lopen we de laatste 7,5 km naar de kathedraal van Santiago. Ervaar hetzelfde als alle andere pelgrims van over de hele wereld en geniet van het gevoel van samenhangigheid terwijl u de reis afsluit.

Na aankomst lunchen we samen, waarna u zelf of met uw Knack reisbegeleider een wandeling kan maken door de oude binnenstad. Uiteraard bezoeken we ook de beroemde kathedraal van Santiago de Compostela.

Afscheidsdiner in een restaurant in Santiago om deze mooie reis af te sluiten.

Lunch/picknick, diner, overnachting en ontbijt in Hotel GH Abetos (of gelijkwaardig).

Dag 9: Porto – Brussel

Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven van Porto voor de terugvlucht naar Brussel.

Hotelaccommodaties

Lisboa Pessoa Hotel**** in Lissabon (2 nachten)



Het Lisboa Pessoa Hotel is geïnspireerd op het leven en werk van dichter Fernando Pessoa en is gelegen in het centrum van Lissabon, op 200 meter van Chiado. Het hotel beschikt over een restaurant met panoramisch uitzicht, een spa en binnenzwembad, een fitnesscentrum, vergaderfaciliteiten en een bibliotheek. Alle kamers hebben airconditioning, een kluisje en een flatscreen-tv met kabelzenders. Elke badkamer is uitgerust met gratis toiletartikelen en een inloopdouche.

Hotel dos Templarios**** in Tomar



Dit hotel, omgeven door een weelderige tuin, biedt ruime kamers met een balkon en uitzicht op de rivier Nabão en op het Mouchãopark. Naast een spa en is er een lagunezwembad met uitzicht op de citadel van Tomar. Elke kamer heeft veel daglicht en is mooi ingericht met houten meubilair. U vindt er ook een minibar en kabeltelevisie. Bijkomende voorzieningen: biljartkamer, fitnessruimte en tennisbaan. Het klooster Convento de Cristo, ooit het bolwerk van de middeleeuwse Tempeliers, ligt op 10 minuten loopafstand; de oude binnenstad van Tomar ligt op slechts 200 meter afstand.

Palacio Sao Silvestre Boutique Hotel**** in Coimbra



Het hotel dateert uit de 18e eeuw, is in barokke stijl opgetrokken maar gerenoveerd volgens moderne normen.

Het 4-sterrenhotel beschikt over kamers met airconditioning, gratis WiFi en eigen badkamer.

Restaurant, buitenzwembad met bar, fitnesscentrum, padeltennisbaan.

Hotel Catalonia**** in Porto



Het hotel is gunstig gelegen in het centrum van Porto, en biedt kamers met airconditioning, een seizoensgebonden buitenzwembad, gratis WiFi en een fitnesscentrum. Tot de faciliteiten van deze accommodatie behoren een tuin, een terras en een restaurant/bar.

Alle kamers hebben een bureau, kluisje, kledingkast, flatscreen-tv, waterkoker en een eigen badkamer.

Hotel Parador de Tui**** in Tui



Dit prachtige hotel ligt in de historische Galicische stad Tui, op de grens met Portugal. Het is gevestigd in een majestueus oud gebouw in een rustige, groene omgeving en bevindt zich aan de oevers van de rivier Miño. Buitenzwembad, kamers met gratis WiFi, bar & restaurant.

Hotel Galicia Palace**** in Pontevedra



Galicia Palace ligt in het centrum van Pontevedra en biedt elegante accommodatie met gratis WiFi. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, verwarming en een flatscreen-tv met satellietzenders. Ze hebben allemaal een eigen badkamer met douche en haardroger.

Hotel GH Abetos**** in Santiago



Het hotel ligt in de wijk San Lazaro en biedt een indrukwekkend uitzicht op Santiago de Compostela.

Elke kamer in Los Abetos is voorzien van airconditioning, gratis WiFi en een grote flatscreen-tv. Alle kamers zijn geluiddicht en hebben een marmeren badkamer.

Het hotel beschikt tevens over een tennisbaan, evenals 2 sauna's en een fitnessruimte. De bar aan het zwembad biedt uitzicht op de stad, en er is ook een lobbybar met een piano.



Praktische informatie



Inbegrepen in deze prijs

- Heenvlucht Brussel - Lissabon
- Terugvlucht Porto - Brussel
- Alle luchthavenbelastingen en veiligheidstoelagen
- 20 kg bagage vrij
- Transfers en ritten in een comfortabele bus volgens programma
- 8 overnachtingen in goede 3-4* hotels (standaard twee- of eenpersoonskamer)
- 8x ontbijt
- 8x diner
- 7x lunch
- Nederlandstalige wandelgids & Knack reisleader
- Toegangsprijzen en bezoeken/rondleidingen volgens het programma
- Audiogids
- Boottocht op de Douro
- Portproeverij in Porto vergezeld van kleine hapjes
- Fadovoorstelling met glas port
- Albariño wijnproeverij inclusief snack
- Traslatio cross over Variante Spirituel (overtocht per boot)
- Gemeentelijke belastingen

Niet inbegrepen in deze prijs

- Een bus voor de tweede dag in Lissabon m.u.v. de stadstour
- Dranken bij alle maaltijden tenzij expliciet vermeld
- Eenmalige boekingskosten van 27,50 euro
- SGR bijdrage (Stichting Garantiefonds Reisgelden) per persoon van 5 euro
- Reis- en annuleringsverzekering
- Persoonlijke uitgaven
- Vrijblijvende fooien voor gidsen en chauffeurs

Formaliteiten voor de deelnemers met de Belgische nationaliteit

Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort

PRIJS in euro per persoon

Op basis van een **tweepersoonskamer** en een **vertrek** met **min. 25 personen**

€ 3.675

Toeslag tweepersoonskamer voor **alleengebruik**

€ 450

Voor reservatie en informatie

Ga naar www.knackreizen.be en vul het boekingsformulier in. Indien u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het boeken, kunt u mailen naar lezersreizen@mondial-tours.com of belt u geheel vrijblijvend **+31 53-4842526** (maandag t.e.m. vrijdag 09.00-15.00 uur).

Organisator:

Mondial Tours