

knack reizen



Wandelreis
**Camino
del Norte**

Van 26/08 tot 03/09/2024



Guggenheim



Ontdek Noord-Spanje

Wandelreis op de Camino del Norte

Beleef met Knack en Mondial Tours de schoonheid van de noordelijke route van Bilbao naar Santiago de Compostela tijdens deze bijzondere lezersreis!

Ze wordt ook wel de kustroute genoemd omdat ze langs de hele kust van Noord-Spanje, van Baskenland via Cantabrië en Asturië tot Galicië gaat. Het is een combinatie van cultuur, natuur, culinair genieten en wandelen op de Camino de Santiago; het is een route vol stranden, idyllische dorpjes en mooie steden.

Baskenland is het gastronomische mekka van Spanje en Galicië staat bekend om zijn kaas en inktvis.

De wandelingen variëren van 5 tot 12 km per route en worden begeleid door een lokale Nederlandstalige wandelgids. De wandelroutes liggen grotendeels op de Camino. Om ook de nabijgelegen bezienswaardigheden te bezoeken kunnen enkele wandelroutes enigszins afwijken.

Deze reis is ook geschikt voor mensen die niet willen wandelen of slechts een gedeelte van het programma willen lopen. De bus vergezelt ons de gehele reis.

Troeven

- Unieke, volledig georganiseerde reisweg in een select Knack-gezelschap
- Mix van cultuur, natuur, culinair genieten en wandelen op de Camino
- Viersterrenhotels en verzorgde diners
- Nederlandstalige reisbegeleiding



programma van dag tot dag

26/08	Brussel – Bilbao	31/08	Oviedo – Cudillero – Playa de las Catedrales – Vilalba
27/08	Bilbao	01/09	Vilalba – Finisterre – Muxia
28/08	Bilbao – Portugalete – Santander	02/09	Muxia – Santiago de Compostela
29/08	Santander – Comillas – Llanes	03/09	Santiago de Compostela – Brussel
30/08	Llanes – Tito Bustillo – Oviedo		

Uw reisleader



Pierre Vinck

Pierre Vinck heeft in zijn onderwijsloopbaan (25 jaar leraar Nederlands, Engels, Esthetica, en 15 jaar algemeen directeur van het Sint-Barbaracollege in Gent) voor oudere leerlingen talloze reizen, uitstappen en uitwisselingsprojecten georganiseerd; daarnaast nam hij als Gentse stadsgids leerlingen heel geregeld mee op wandelingen tijdens hun middagpauze om hen kennis bij te brengen, en warm te maken voor het boeiende Gentse stadspatrimonium. Pas gepensioneerd heeft hij de draad van het gidsen in Gent weer opgenomen en begeleidt hij ook met veel plezier groepen op hun buitenlandse reizen, zowel binnen als buiten Europa. Hij is goed vertrouwd met de caminoroutes naar Santiago de Compostela, ideale combinaties van wandelplezier, natuurschoon en rijke cultuur.



Dag 1: Vlucht Brussel – Bilbao

Op de luchthaven worden we verwelkomd door onze reisleader Pierre.

Gezamenlijk vliegen we naar Bilbao vanwaar de reis per comfortabele touringcar verder gaat naar het centraal gelegen hotel. Bilbao is een van de grootste steden in Baskenland en is altijd het lelijke, industriële zusje geweest in vergelijking met het meer aristocratische San Sebastian. U zult versteld staan van Bilbao's transformatie van industriële macht naar een leefbare stad.

Bilbao staat ook bekend om zijn heerlijke *pintxos* (tapas) en terwijl we hiervan genieten in verschillende bars vergezeld van een goed glas wijn, leert u alles over de *pintxos*, de ontwikkeling van Bilbao en zijn cultuur en waarom gastronomie zo belangrijk is voor de Basken.

Daarna kunt u de tocht op eigen gelegenheid voortzetten, een wandeling maken met uw reisleader in het avondlicht op de beroemde promenade langs de rivier de Nervion of terug naar het hotel gaan.

Diner (*pintxos*), overnachting en ontbijt inbegrepen. Hotel Abando**** (of gelijkwaardig), 2 nachten.

Dag 2: Bilbao

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het Guggenheim Museum (audiotour), de katalysator in Bilbao's transformatie. Frank Gehry's indrukwekkende architectuur en het gevarieerde aanbod aan kunstwerken, een onovertroffen voorbeeld van moderne kunst, zullen u niet onverschillig laten. Aan de ingang van het museum heet Puppy, de bloemrijke hond van Jeff Koons, ons welkom.

Vrije lunch, vrije namiddag en vrij diner. Overnachting en ontbijt inbegrepen.

Dag 3: Bilbao – Portugalete – Santander

Na het ontbijt rijden we naar de Vizcaya-brug, de brug van Portugalete. 's Werelds oudste hangbrug werd gebouwd in 1893 en ontworpen door Alberto Palacio, een van de studenten van Gustave Eiffel. Vandaag gaat de wandeling van Galizano naar Somo (ca. 9 km), over vlak terrein, langs kliffen en het strand van Langre en Somo. De lunch gebruiken we in Somo. Na de lunch brengt de bus ons naar ons hotel in Santander.

Santander, de hoofdstad van de groene regio Cantabrië is gelegen aan de Golf van Biskaje

in een schilderachtige baai tussen groene bergen en blauwe zee. Deze koninklijke stad is vooral voor Spanjaarden een populaire badplaats.

Lunch, diner, overnachting en ontbijt inbegrepen. Hotel Bahia**** (of gelijkwaardig).

Dag 4: Santander – Comillas – Llanes

Na het ontbijt rijden we met de bus naar Comillas, een gezellig en mooi kustplaatsje waar we een bezoek brengen aan het beroemde Gaudihuis El Capricho. Lunchen doen we in San Vicente de la Barquera. Vervolgens brengt de bus ons naar het startpunt van de wandeling, Vidiago.

Hier kunt u kiezen: de route van 8 km naar Andrin of van 12 km naar uw hotel in Llanes. Als u ervoor kiest om in Andrin te stoppen, brengt de bus u naar het hotel



in Llanes. Llanes is een van de leukste en populairste badplaatsen aan de noordkust en heeft een gezellige haven. Het te lopen pad is ongeveer van hetzelfde niveau als de vorige dag. Vanaf Andrin heeft het pad meer hellingen. De natuur in Asturië is adembenemend en het gebied is nog niet echt bekend bij buitenlandse toeristen. Onderweg kunt u een spannend natuurverschijnsel observeren, de zogenaamde 'Bufones de Arenillas'. Om de Bufones in hun volle glorie te zien, is de wind onmisbaar. Water wordt door de geiserachtige gaten omhoog gestuwd als de golven krachtig tegen de kliffen duwen. Het zorgt voor een hoog gesis en een indrukwekkend zicht. Lunch, diner, overnachting en ontbijt inbegrepen. Hotel Y Spa María Manuela**** (of gelijkwaardig).

Dag 5: Llanes – Tito Bustillo – Oviedo

Na het ontbijt rijden we richting Ribadesella om de grotten van Tito Bustillo te bezoeken. Hier kunt u enkele van de best bewaarde muurschilderingen ter wereld bewonderen. Vervolgens rijden we naar Playa Arenal de Moris vanwaar de wandeling gemaakt wordt van ongeveer 5 km richting Playa Espasa, onderdeel van de Camino del Norte. U zal vergezeld worden door vele pelgrims. Lunch in Playa Espasa of Playa Griega.

In de namiddag vervolgen we onze route naar de mooie stad Oviedo, de hoofdstad van Principado de Asturias. Geniet van de schoonheid van het historische centrum en maak op eigen gelegenheid of samen met uw tourleader een mooie wandeling door het oude centrum, breng een bezoek aan de kathedraal en geniet van de lokale gastronomie. Vrij in de namiddag en avond.

Lunch, overnachting en ontbijt inbegrepen. Gran Hotel España**** (of gelijkwaardig).

Dag 6: Oviedo – Cudillero – Playa de las Catedrales – Vilalba

Na het ontbijt maken we een indrukwekkende wandeling op de Naranco-berg. Voordat we

aan deze prachtige wandeling beginnen, bezoeken we twee pre-romaanse juwelen, Santa María del Naranco en San Miguel de Lillo. Beide gebouwen staan op de werelderfgoedlijst van Unesco. De wandeling op de Naranco-berg is een uitdagende wandeling van circa 5 km, 2-3 uur. De wandeling gaat over paden en door het bos naar de top van de berg. Wanneer uw voorkeur uitgaat naar een iets gemakkelijkere versie van de wandeling dan kunt u een stukje verder met de bus omhoog rijden en vanaf daar de wandeling starten. Eenmaal boven kunt u het monument Sagrado Corazon de Jesus bewonderen. Geniet van het prachtige uitzicht. Bij helder weer kunt u helemaal tot aan de Picos de Europa kijken, aan de andere kant ziet u de kustlijn van Asturië. Vervolgens rijden we met de bus terug naar het centrum van Oviedo waar u kunt genieten van een lunch in een beroemd Asturisch restaurant, Tierra Astur en ervaart u de Asturische levensstijl.

We vervolgen onze route naar Playa de las Catedrales en bewonderen de indrukwekkende rotsformaties, een prachtig natuurfenomeen. Dit bezoek is enkel bij laag tij mogelijk. Wanneer de rotsformaties niet bezocht kunnen worden maken we een stop in Cudillero, een prachtig vissersdorpje in Asturië. Aan de haven ziet u de 'opgestapelde' huizen die om een klein plein gebouwd zijn. Aansluitend rijden we naar ons hotel in Vilalba. Lunch, diner, overnachting en ontbijt inbegrepen. Hotel Parador de Vilalba**** (of gelijkwaardig).

Dag 7: Vilalba – Finisterre – Muxia

Na het ontbijt rijden we naar Finisterre, letterlijk 'het einde van de oude wereld' volgens de Romeinen. U ziet de vuurtoren, de belangrijkste bezienswaardigheid aan de Costa del Muerte. Deze vuurtoren leidde de schepen langs deze gevaarlijke kust. Na de lunch in de haven van Finisterre rijden we richting Muxia. De laatste 6,5 km loopt u vanaf Mirador Do Lourido/Monte Facho Lourido over de Camino-route naar Muxia. Aankomst in Muxia bij



het prachtige heiligdom aan zee 'Nosa Senora da Barca', een plaats waar volgens de traditie de Maagd Maria verscheen aan de apostel Sint-Jacobus. U heeft hier een fantastisch uitzicht over de ruige Atlantische Oceaan.

Lunch, diner, overnachting en ontbijt inbegrepen. Hotel Parador Costa da Morte**** (of gelijkwaardig).

Dag 8: Muxia – Santiago de Compostela

Vandaag rijden we naar Santiago de Compostela. Onderweg maken we een stop in Ezaro, hier bevindt zich de monding van de Xallas-rivier, die met een spectaculaire waterval uitmondt in de oceaan. Dit gebeurt nergens anders in Europa! Een prachtige plek voor een picknick. Vervolgens rijden we naar Monte do Gozo, Santiago. Vanaf Monte do Gozo loopt u de laatste 4,5 km naar de kathedraal van Santiago de Compostela. Het is misschien niet het mooiste stukje, maar het is een heel bijzondere ervaring om samen met vele blijde pelgrims Santiago de Compostela binnen te lopen. Na het inchecken in het hotel maken we een begeleide wandeling met een lokale Nederlandstalige gids door het oude centrum inclusief een bezoek aan de kathedraal (binnen de kathedraal is de rondleiding niet begeleid). Lunchpakket, afscheidsdiner, overnachting en ontbijt inbegrepen. Hotel Exe Peregrino**** (of gelijkwaardig).

Dag 9: Santiago de Compostela – Brussel

Na het ontbijt heeft u vrije tijd tot transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht naar Brussel.

Hotelaccommodaties

Hotel Abando**** in Bilbao (2 nachten)



Abando ligt op slechts 200 meter van de belangrijkste winkelstraten van Bilbao en op iets meer dan 400 meter van het Guggenheim Museum voor hedendaagse kunst. De historische wijk ligt op slechts 300 meter afstand. De kamers met airconditioning bieden allemaal gratis wifi en satelliet-tv. Abando heeft een gratis fitnessruimte met sauna en Turks bad. Er is ook een boetiek en internetterminals.

Hotel Bahia**** in Santander



Het hotel, gelegen in het hart van Santander, kijkt uit op de baai waaraan het zijn naam dankt en ligt in het commerciële, administratieve en economische centrum van de stad, in een rustig voetgangersgebied. De kamers zijn ruim en comfortabel, alle met een fantastisch uitzicht.

Hotel Y Spa María Manuela**** in Llanes



Aan de voet van het Nationaal Park Picos de Europa, omgeven door een van de meest statige 'Asturische herenhuisen' in de vallei van de rivier Gueña, zeer dicht bij Cangas de Onís, bevindt zich María Manuela Hotel & Spa, een modern hotel uitgerust met alle voorzieningen om van een onvergetelijk verblijf te genieten.

Gran Hotel España**** in Oviedo



Het Gran Hotel España bevindt zich in het historische en commerciële centrum van Oviedo, naast iconische gebouwen zoals de Kathedraal van San Salvador, het Museum voor Moderne Kunst, het stadspark San Francisco en het bekende Teatro Campoamor.

Hotel Parador de Vilalba**** in Vilalba



Geschiedenis en natuur komen samen in Vilalba. In dit rustige stadje, gelegen aan de route van de Camino de Santiago, ligt de majestueuze Torre dos Andrade waar de Parador de Vilalba zich bevindt. Naast de imposante middeleeuwse toren, verbonden door een prachtige tuin, herbergt een stenen gebouw in regionale stijl de kamers, het restaurant, de bar, de feestzaal, de vergaderzaal en de gemeenschappelijke ruimtes, alsook de fitnessruimte en de wellnessruimte.

Hotel Parador Costa da Morte**** in Muxia



Uitgehouden in een heuvel en vermengd met het Galicische groen, staat de indrukwekkende Parador Costa da Morte, een prachtig balkon aan het einde van de wereld en een van de nieuwste toevoegingen aan het Parador-netwerk. Het hotel kijkt uit op het strand van Lourido en ligt op korte afstand van Kaap Fisterra. Alle kamers kijken uit op de kust en hebben een indrukwekkend uitzicht op zee, terwijl het spectaculaire overloopzwembad met glazen wanden overgaat in de Atlantische Oceaan.

Hotel Exe Peregrino**** in Santiago



In de rustige wijk Santa Marta in de Galicische hoofdstad vinden we Exe Peregrino, een accommodatie op korte afstand van het centrum van Santiago, midden op de Portugese Weg. Gezellige kamers, grote tuinen op drie niveaus, een panoramisch terras met spectaculair uitzicht en een buitenzwembad.



Praktische informatie

Inbegrepen in deze prijs

- Vlucht Brussel-Bilbao
- Vlucht Santiago de Compostela-Brussel (stop mogelijk)
- Luchthavenbelasting en veiligheidstoelagen
- 20 kg bagage vrij
- Transfers en ritten in een comfortabele touringcar gedurende de rondreis volgens programma
- 8 overnachtingen in 4* hotels op basis van een tweepersoonskamer met faciliteiten zoals beschreven of gelijkwaardig
- 8x ontbijt
- 5x lunchmenu inclusief 1 drankje
- 1x lunchpakket
- 4x diner in het hotel
- 1x pintxosdiner in Bilbao
- Afscheidsdiner in een restaurant in Santiago
- Bezoek Guggenheim Museum inclusief entree en audioguides (Engels)
- Bezoek Gaudi-huis El Capricho inclusief entree
- Bezoek grotten van Tito Bustillo
- Bezoek Santa María del Naranco en San Miguel de Lillo
- Bezoek 'Nosa Senora da Barca'
- Bezoek waterval Xallas-rivier
- Stadswandeling oude centrum Santiago o.l.v. lokale Nederlandstalige gids
- Entreegelden volgens programma
- Wandelingen volgens programma onder leiding van een lokale Nederlandstalige (of Engelstalige) wandelgids
- Nederlandstalige reisbegeleiding gedurende de hele reis



Niet inbegrepen in deze prijs

- Lunches op dagen 1, 2 en 9
- Dinners op dagen 2 en 5
- Dranken bij alle maaltijden tenzij expliciet vermeld
- Eenmalige boekingskost van 27,50 euro
- SGR-bijdrage (Stichting Garantiefonds Reisgelden) per persoon van 5 euro
- Reis- en annuleringsverzekering
- Eventuele lokale toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
- Persoonlijke uitgaven
- Vrijblijvende fooien voor gidsen en chauffeurs

Formaliteiten voor de deelnemers met de Belgische nationaliteit

Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort

PRIJS in euro per persoon

Op basis van een **tweepersoonskamer** en een **vertrek** met **min. 25 personen**

€ 3.475

Toeslag tweepersoonskamer voor **alleengebruik**

€ 450

Voor reservatie en informatie

Ga naar www.knackreizen.be en vul het optieformulier in. Indien u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het boeken, kunt u mailen naar lezersreizen@mondial-tours.com of belt u geheel vrijblijvend **+31 53-4842526** (maandag t.e.m. vrijdag 09.00-15.00 uur).

Organisator:

Mondial Tours